

Skrivet av Bengt Appelgren

## **En kort historik över Trelleborgs fotoklubb.**

Trelleborgs Fotoklubb bildades av några entusiastiska amatörer och yrkesfotografer våren 1944.

Den första ordföranden blev Thure Håkansson. Övriga i styrelsen var: Alf Sjögren, Johan Stein, Helge Bengtsson, Per Johnsson och Lo Cederholm.

Från början hade man 38 medlemmar, vilket visar på ett stort intresse redan vid starten.

Mycket har hänt sedan dess. Från enkla bälgkameror och exponeringsstickor till avancerade digitalkameror. Klubbens verksamhet har varit olika framgångsrik under årens lopp, men när klubben firade sitt 20-årsjubileum, maj 1964, så var klubben inne i en mycket aktiv period med över 60 medlemmar. Därmed var klubben den största fotosammanslutningen i Trelleborg. Närmast var SJ:s fotoklubb med 35 medlemmar. Det fanns under några år även en fotoklubb med namnet Focus som efter några år gick upp i Trelleborgs Fotoklubb.

De första 18 åren hade man olika sammanträdeslokaler men 1962 fick klubben egen lokal med mörkrum vid Frans Malmrosgatan. Detta bidrog nog till ett ökat intresse för verksamheten. Numera har klubben sina sammankomster ABF i JohnKocksgatan. Klubben är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi. Från början var det mest den svart-vita fotograferingen som dominerade, men snart tog färgen över alltmera och då särskilt färgdiapositiv. Numera, när vi skriver 2010, är det bara den digitala fotograferingen som gäller.

Tävlingar har anordnats varje månad. Klubben har även med gott resultat deltagit i såväl nationella som internationella tävlingar. Framgången i tävlingarna har skiftat för de enskilda medlemmarna, men ett namn har återfunnits i topp fler än andra under de första 30 åren. Redan från början var Sven Gustav Nilsson med i prislistans topp. Klubben har under de gångna åren haft många andra goda fotografer med säker känsla för motivet och några har blivit skickliga yrkesfotografer.

För att kunna utnyttja vår fina lokal bättre så startades en filmsektion i september 1963. Ganska snart visade det sig vara en synnerligen bra åtgärd. Det blev nämligen en stor succé enär det redan på första mötet var över 20 stycken antecknade. För att vidga vyerna så har klubben haft fotoutbyte med bl.a. Holbaeks fotoklubb, Tyringe Fotoklubb, Bjärnums fotoklubb och med Sassnitz fotoklubb.

Men kontakter med fotoklubbar från övriga landet har även knutits genom att bedöma varandras bilder. 1948 hade klubben sin första fotoutställning. Den var förlagd till Skyttsgården. 1949 medverkade medlemmarna i Trelleborgs Allehandas bok med bilder från stad och landsbygd. 1963 ställde klubben ut sina bilder till allmänt beskådande i hobbyutställningen i Tennishallen. Inför 20 årsjubileet hade klubben även en utställning i ett av Konsums skyltfönster.

Dagens ordförande heter Bengt Lerke'n , anno 2016

För den som vill lära sig att hantera kameran och samtidigt önskar tränga in i frågor som komposition, gradation, skuggor och spetsdagar är en fotoklubb den bästa skolan.

Trelleborgs Fotoklubb har alltid varit en bra plantskola så till motto.

Är du intresserad ? Kontakta klubben här [trbfotoklubb@telia.com](mailto:trbfotoklubb@telia.com)